

Voorwoord

Advaita Vedanta

Starten met een paar woorden uit India past eigenlijk niet in een boek dat de 'Hollandsche' Advaita wil beschrijven.

India was ons voor.

Advaita is een oud woord dat in India wordt gebruikt voor 'niet-tweeheid'. Vedanta betekent het 'einde der kennis' of het 'einde van weten'. De Veda's waren en zijn de boeken en overdracht der wijsheid. Het is een overlevering van oude verhalen, rituelen en kennis van het leven. Net als bijvoorbeeld de Bijbel verhaalt over het de kennis en het leven van het joodse volk en degenen die hen geleid hebben gedurende de eeuwen voor en rond onze jaartelling, vertellen de Veda's over het leven en de kennis in een deel van India.

Velen hebben de 'heilige' boeken proberen te interpreteren, uit te leggen en gedacht dat het mogelijk zou zijn er 'beter' op te worden als men zou leven zoals in de boeken was beschreven. In alle 'heilige' boeken worden beloftes gedaan: hemel, maagden, verlossing, verlichting, etc.

Kortom: allerlei gelukzaligheid om te bereiken. De personen die aangehaald worden vertellen over die gelukzaligheid. Er wordt geschreven over zuiverheid en de mogelijkheid om tot die zuiverheid te komen.

De boeken vertellen tevens over volkeren die zuiverder zouden zijn dan andere volken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volkeren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zuiveren en onzuiveren, tussen de gelovigen en de kettters, tussen de kerkelijken en de onkerkelijken, etc. Scheiding en splitsing ontstaat als gevolg van dit onderscheid.

Natuurlijk hebben velen gehoord en gelezen in de heilige boeken over de staat van eenheid (of niet-tweeheid). Deze innerlijke staat belooft een geweldig leven, een prachtig leven, alsof de hemel reeds op aarde gevonden is. In het boek 'Nu Dit' wordt een onderzoek aangeboden naar de voor- en nadelen van de gelukzaligheid.

Wat is er 'Hollandsch' aan Advaita? Een paar mensen hebben de Advaita in de Indiase vorm naar Nederland gebracht. Ook zij hebben getracht om deze manier van 'kijken en leven' op z'n Hollands te vertellen. Het lukt de volgende generatie misschien om het zodanig weer te geven dat wij, de praktische mens met beide voeten in de klei, het makkelijker tot ons kunnen nemen. Over een tijdje komt India, nu de mensen in India zich vooral bezig houden met economie en welvaart, het misschien hier weer ophalen. De kennis over Advaita is speciaal bedoeld voor mensen die van vrijheid houden. Niet voor mensen die zich vrij willen voelen, maar voor mensen die de vrijheid in zichzelf willen vinden.

Ik wil u in dit boek over de essentie van eenheid vertellen. De eenheid die zo makkelijk en zo moeilijk te vinden is. Soms is iets zo dichtbij dat het niet te zien is.